

Đôi điều suy nghĩ về lá cờ vàng

Lá thư gửi người bạn trẻ,

Bạn thân mến, bạn vào lứa tuổi ba mươi, hay ít hơn, không chứng kiến thời chiến tranh tàn khốc, bạn muốn tìm hiểu lịch sử, văn hoá, xã hội, chính trị Việt-Nam, bạn muốn tìm con đường trở về dân tộc, để hiểu biết, để sống một cách đầy đủ cho chính bạn. Bạn không khỏi ngỡ ngàng vì cuộc chiến nòi da xáo thịt còn để lại nhiều vết thương nơi lòng những người chung quanh bạn, và hình như đối với một số người, chiến tranh chưa hẳn kết thúc. Bạn có thể đặt ra một nghìn câu hỏi, và mỗi một câu hỏi cần phải có câu trả lời chính xác vì bạn là thế hệ của hôm nay và ngày mai và nước Việt-Nam chỉ có thể trở thành một quốc gia tiến bộ và phát triển nếu con người Việt-Nam là con người trí tuệ.

Trong lá thư này, tôi chỉ muốn đề cập đến lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ bạn thấy tung bay ở hải ngoại, nơi người tỵ nạn sinh sống, nhưng lại không có một vết nào của nó trên đất nước Việt-Nam. Bạn không khỏi đặt câu hỏi về lá cờ này, ý nghĩa và giá trị của nó, nhất là nếu bạn phải chứng kiến những cuộc « tẩy chay », « kỳ thị » trong cộng đồng Việt-Nam hải ngoại để « bảo vệ » lá cờ vàng. Theo tôi biết thì chưa có bài viết nào đề cập đến ý nghĩa của « lá cờ vàng » trong giai đoạn chúng ta đang sống và trong tương lai.

Lịch sử lá cờ vàng



Lá cờ triều Nguyễn
(1920-1945)



Lá cờ nước Việt-Nam (1945)



Quốc kỳ Quốc gia Việt-Nam (1948-1955) và cũng là quốc kỳ của Việt-Nam Cộng Hòa (1955-1975)

Năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim đã dựa trên Kinh Dịch để hình thành lá cờ cho một nước Việt-Nam trên đường độc lập, ra khỏi vòng thuộc địa Pháp. Năm 1948, Hoàng Đế Bảo Đại cho sửa đổi đôi chút lá cờ « Trần Trọng Kim » (quẻ LY – có nghĩa là lửa, trở thành quẻ CÀN – có nghĩa là trời, theo Kinh Dịch). Ba sọc đỏ có phải là ba vùng Bắc Trung Nam ? Cách giải thích thô sơ này làm vừa lòng những kẻ muốn phân chia đất nước của chúng ta để dễ bề cai trị, chứ đối với những người đấu tranh để thống nhất quốc gia thì ba cái sọc của quẻ CÀN trong Kinh Dịch đã chứa đủ cái sâu xa của nền văn hoá Việt-Nam (Ba sọc đỏ có nghĩa là lẽ Trời ?)

Ngày 23 tháng mười 1955, TT Ngô Đình Diệm, vị sáng lập Cộng Hoà Việt-Nam giữ lại quốc kỳ của Hoàng Đế Bảo Đại đã có từ ngày 2 tháng sáu 1948. 30 tháng tư năm 1975, lúc Miền Nam rơi vào chế độ cộng sản, quốc kỳ của Việt-Nam Cộng Hòa đã trở thành lá cờ của các tổ chức cộng đồng tỵ nạn ở khắp năm châu.

Ý nghĩa và giá trị của lá cờ vàng hiện nay

Sau ngày 30 tháng tư năm 1975, Cộng sản Việt-Nam đã hoàn toàn ngự trị trên lãnh thổ Việt-Nam. Việt-Nam Cộng Hoà không còn nữa. Một số lớn trong cộng đồng tỵ nạn lấy « lá cờ vàng » như một biểu tượng để chống lại chế độ Cộng sản Việt-Nam. Tinh thần gắn bó với « lá cờ vàng » của người tỵ nạn rất lớn mạnh, chỗ nào có « lá cờ vàng » phát phới thì chúng ta không thấy bóng cờ đỏ sao vàng.

Cộng đồng tỵ nạn có nhiều khuyết điểm. Khuyết điểm lớn nhất mà chúng ta ai cũng thấy là thiếu đoàn kết (phần lớn các cộng đồng tỵ nạn chính trị của dân tộc khác cũng bị cái bệnh ngặt nghèo này). Trên thực tế, nhờ « lá cờ vàng », tinh thần đoàn kết của người tỵ nạn Việt-Nam chưa bị tiêu diệt. Nhưng hiện nay, chúng ta đang chứng kiến một tình trạng vô cùng phi lý : để « bảo vệ lá cờ vàng » có người đang dùng lá cờ vàng như một liều thuốc độc để diệt trừ tinh thần đoàn kết trong cộng đồng tỵ nạn. đây có thể chỉ là một cách hành động kém ý thức, nhưng cũng có thể là bị « thúc đẩy ». Dù sao đi nữa, ý nghĩa và giá trị của « lá cờ vàng » là một đề tài cần được trao đổi, cân nhắc, bàn cãi, để mỗi người trong chúng ta có thể suy nghĩ và tự lựa chọn cái gì mình cho là đúng, để có thể hành động, với tinh thần xây dựng và dân chủ cần thiết.

Việt-Nam Cộng Hoà không còn nữa. Nghĩ rằng chế độ Miền Nam trước 1975 sẽ được phục hồi trong tương lai chỉ là một điều mong ước vì tình cảm rất xa vời với hướng đi của lịch sử. Nhưng thực tế cho ta thấy lá cờ vàng càng ngày lại càng được xem như một mảnh tổ quốc vô cùng quý giá, được trưng bày trong mỗi buổi lễ của người Việt tỵ nạn, lễ lớn, lễ nhỏ. Sau hơn 30 năm, lá cờ vàng hiển nhiên tượng trưng cho tinh thần kháng chiến bất khuất phục chế độ công sản của người Miền Nam, và đối với một số người, không quá ít, lá cờ vàng còn là biểu tượng cho Tự Do, cho công bằng, cho dân chủ.

Bạn thân mến, bạn là con người tự do, hay đang đi tìm tự do, nếu bạn thấy rằng Việt-Nam vĩnh viễn là một nước cộng sản, Đảng Cộng Sản Việt-Nam lãnh đạo sáng suốt đem lại « độc lập, tự do, hạnh phúc » cho dân tộc, không cần đi tìm kiếm ở đâu nữa, thì bạn hoàn toàn có cái quyền lựa chọn lá cờ đỏ sao vàng và chế độ hiện nay. Nếu bạn đã lựa chọn con đường nói trên thì bạn và tôi không thể là bạn đồng hành trên con đường dân tộc. Vì con đường dân tộc theo thiên ý của tôi là con đường của lương tâm, của lòng nhân ái, của quyền làm người, của tinh thần dân chủ khoan dung và tiến bộ. Nếu bạn đồng ý với tôi, bạn hãy chấp nhận những người tỵ nạn đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ là những người bạn đồng hành trên con đường xây dựng đất nước cho hôm nay và ngày mai.

Nếu bạn muốn cùng nêu cao lá cờ vàng của Tự Do, của Công Bằng, của Dân Chủ thì bạn bắt buộc phải rời bỏ tiện nghi của đời sống dễ dàng, tiện nghi đầu óc của

một chữ « Ta », tiện nghi của thái độ đấu tranh « hiếp đáp », « tẩy chay », « bẻ lũ » v.v...Bạn không thể dùng bạo lực để bảo vệ cho Tự Do, không thể đàn áp để tranh đấu cho Dân Chủ. Lá cờ vàng là một thực thể nhưng giá trị của nó còn rất trừu tượng, trừu tượng cũng như những chữ « Tự Do », « Dân Chủ ». Giá trị của nó là một mục tiêu phải đi tới chứ không phải tự nhiên mà có, không thể áp đặt. Người ta phải thấy nơi chính bạn, nơi hành động của bạn những giá trị bạn muốn tôn dương với lá cờ vàng chứ không phải vì bạn đứng dưới lá cờ vàng mà bạn « chống cộng », « yêu tự do », « tranh đấu cho nhân quyền, cho dân chủ ».

Bạn là người trẻ, có cái may không bị những vết thương lòng như bố mẹ, ông bà của bạn, tình cảm của bạn luôn luôn được lý trí điều dắt, bạn đang sống trong một giai đoạn có thông tin muôn mặt, không thể bị tuyên truyền dối trá như những thế hệ đi trước. Chính sách « ngu dân » của Đảng Cộng Sản Việt-Nam để giết hại những người đối lập và cướp lấy chính quyền trong quá khứ rất khó thuyết phục bạn. Bạn không có lý do để ngạc nhiên hay thắc mắc lúc thấy có những nhà dân chủ, sống với lương tâm, đấu tranh cho quyền làm người, không đứng với bạn dưới lá cờ vàng nhưng vẫn sát cánh với bạn trong tinh thần đoàn kết dân tộc.

« Lá cờ vàng Việt-Nam » có phận sự đoàn kết những người tỵ nạn hiểu thấu giá trị của nó : « lá cờ vàng Việt-Nam » tuy chỉ còn là « Quốc Kỳ » trong lòng một số người, nhưng vẫn là biểu tượng cho tự do, dân chủ, cho tinh thần kháng chiến chống độc tài toàn trị. Nó có sáng toả hay lu mờ chỉ vì chúng ta mà thôi.

Tôi mong, tinh thần dân chủ dưới « lá cờ vàng Việt-Nam » sẽ lan rộng ra ngoài lá cờ, và sẽ là mẫu số chung cho tinh thần đoàn kết cần thiết cho công cuộc đấu tranh chung.

Bùi Xuân Quang
Paris 30.04.2008

Tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bách, Tổng Thư Ký Tổng Hội Sinh Viên Paris đã đề nghị tôi viết đôi điều suy nghĩ về « lá cờ vàng ba sọc đỏ » nhân dịp những ngày lễ Vinh Danh Lá cờ Vàng (1948-2008) tại Paris.